

Güneş Hepimizin Olacak

MANİFESTO YENİ DÜNYA DÜZENİ

Yeni Toplumsal Yaşam Modeli

ÖNSÖZ

Dünya'ya egemen toplumsal yaşam sisteminin temelinde yatan felsefenin rekabetçi-yarışmacı ruhu birey ve toplumları sürekli daha fazla kazanmaya, güçlü olmaya ve hükmetmeye adeta zorlamaktadır.

Böyle bir yaşam tarzı, hem bireyler ve toplumlar arasında çetin mücadelelere ve sonu gelmeyen savaflara sebep olmakta, hem de temel varoluş koşullarının tahrip edilerek yeryüzündeki yaşamın tehlikeye düşmesine yol açmaktadır.

Yazar, 'Güneş Hepimizin Olacak' dövizini altında hazırladığı Yeni Dünya Düzeni Manifestosuyla yeryüzündeki yaşam için tehlike ve tehdit teşkil etmekte olan tüm düşünce ve uygulamaları sebep ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmayı, canlı yaşamını güvence altına almayı ve insan onuruna yaraşır bir toplumsal düzeni oluşturmayı amaçlamakta ve somut önerilerde bulunmaktadır.

Bu öneriler, John Locke, Montesquieu, İmmanuel Kant, Karl Marx, Albert Einstein, Hans Küng, Otfried Höffe ve Zhao Tinyang gibi filozof ve bilim adamlarının 'Dünya Barışı' ve 'Yeni Dünya Düzeni' ile ilgili fikir, düşüncelerinden hem temel anlayış açısından, hem de çözüm konusundaki yaklaşımları açısından farklılıklar içermektedir.

Yazar, yeryüzündeki yaşamı, Birlik-Bütünlük adını verdiği, özünde evrensel aidiyet ve eşdeğerlilik prensiplerini barındıran felsefesi doğrultusunda değerlendirmekte ve çözüm önerilerini de bu felsefeye dayandırmaktadır.

Evrensel barışın, ancak evrensel anlayış, ortak akıl ve ortak eylem birliği ile sağlanabileceği kanısıyla, yeryüzündeki yaşamı tehdit eden uygulamaların durdurulması ve insan onuruna yaraşır bir düzen kurulması konusunda tüm insanlığa çağrıda bulunmaktadır.

GİRİŞ

Sevgili Okuyucum,

Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Güneş hepimizin olacak!

Manifestom 'Yeni Dünya Düzeni' konulu oturumumuza hoşgeldiniz!

Yeryüzündeki yaşamın eşi, benzeri ve tekrarı yok. Tüm bitkiler, tüm hayvanlar ve tüm insanlar sevmeye, sayılmaya ve korunmaya değer. En çok korumaya değer olan ise, havasıyla, suyuyla ve toprağıyla Doğa Ana!

Ne yazık ki, üzerinde oturmakta olduğumuz yeşil dalı epeyce kestik!

Bir yandan, yeryüzündeki güzelim yaşamı birbirimiz için çekilmez hale getirirken, diğer yandan üzerinde oturduğumuz dalı kesmeyi sürdüreceğiz olursak, öyle bir düşünüş yaşayacağız ki, son nefesimizi, kendi akılsızlığımızın son kurbanları olarak, tarihe bile geçmeden, görülmemiş bir çılgılık eşliğinde, karanlığın derinliklerine gömülüğümüz esnasında vereceğiz. Son nefesimizi sadece biz yedi milyar insan değil, bizimle birlikte kedilerimiz, köpeklerimiz, güvercinlerimiz, balıklarımız, güllerimiz, karanfillerimiz de verecekler ve bizimle birlikte karanlığın derinliklerine gömülecekler

Yıllardan beri, Bad Kreuznach Barış Derneği El Ele'nin başkanı ve kurucu üyelerinden biri olarak, yeryüzüne, insan onuruna yaraşır bir yaşamın getirilmesi konusunda çaba harcıyorum. Evrensel barışı hedefleyen felsefi-siyasi çalışmalarımın sonuçlarını, 'Yeni Dünya Düzeni' adlı bir manifestom olarak Dünya kamuoyuna tanıtmak istiyorum.

Eğer, siz de benim gibi, yeryüzündeki yaşamın geleceği hakkında kaygı duyuyor ve bir çıkış yolu arıyorsanız, manifestom sizin için de ilginç olabilir.

BÖLÜM I

PROBLEM

Yeryüzündeki yaşamın geleceği hakkında kaygı duyuyorum!

Gerekçe

1. Dünya'daki barış ve güven ortamı hem birey, hem de toplum için hızla yok olmakta.
2. Tüm canlıların temel yaşam koşulları hızla ve kökten tarip edilmekte.

Gerekçenin Nedenleri

1. Mevcut düzen, bireyleri ve toplumları sürekli kazanma; daha zengin, daha güçlü olma ve daha fazla hükmetme yarışına zorlamaktadır.
2. Bunun sonucu olarak, birey ve toplumlarda meydana gelen kazanma hırsı, ele geçirme tutkusu ve egemen olma dürtüsü sürekli körüklenmekte ve acı sonuçlara yol açmaktadır; sonu gelmeyen savaşlar, sömürü, yoksulluk ve insan onurunun ayaklar altına alınması gibi... Bu gidiş gidiş değildir! Tam bir çılgınlıktır! Ve bu çılgınlık BÜYÜK ÇILGINLIKTIR!
3. Düzen, aynı zamanda tüm canlıların ortak yuvası olan Doğa Ana ve onun bizlere sunduğu temel yaşam koşullarının tahrip edilmesine sebep olmakta ve böylelikle yeryüzündeki yaşamın 'ACI SONU'NU hazırlamaktadır.

Sonuçlara Dayalı Tespitler:

1. Yeryüzüne egemen toplumsal sistem insan aklına terstir. Evrensel insani değerlerle bağdaşmamaktadır.
2. İnsan enerjisini, iş ve emek üzerinden, maddeye, kazanca, kara ve güce dönüştüren zihniyetten, Büyük ÇILGINLIKa son vermesi, ACI SONu engellemesi ve insanlığın mutluluğunu sağlaması asla beklenemez.
3. Aynı zihniyetten insanlığın ortak yuvası olan Doğa Ana'nın istismarını önlemesi, temel yaşam koşullarının tahribine son vermesi, yeryüzündeki yaşamı kesin bir güvenceye kavuşturması asla beklenemez.
4. Gidişatın yönü yanlıştır! İnsanlık mutsuzdur. Tehlike korkunçtur. BÜYÜK ÇILGINLIK günden güne daha da çılgınlaşmakta, ACI SON hızla yaklaşmaktadır. Kaybedecek zaman kalmamıştır.
5. Bu korkunç gidişattan ne tek bir kişi, ne tek bir ulus, ne de tek bir devlet sorumludur. Gidişattan Dünya'ya egemen toplumsal düzen sorumludur.
6. Hiçbir kimse ne bu BÜYÜK ÇILGINLIK'ı görmezden gelebilir, ne de hızla yaklaşmakta olan ACI SON'u.

7. BÜYÜK ÇILGINLIK'ı durduracak ve ACI SON'u önleyecek tek güç insanlığın kendisidir.

SONUÇ

Mevcut Dünya Düzeni artık sürdürülemez. Bu düzen, insanlığın mutlaka ve ivedilikle çözülmesi gereken bir sorunu haline gelmiştir.

ÇÖZÜM ÖNERİM

Bu sorunun çözümü için yeni bir Dünya Düzeni kurulmasını öneriyorum.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Yeni Dünya Düzeni'nin amacı, yeryüzündeki yaşamı ve insanlığın mutluluğunu kesin güvence altına almaktır.

BÖLÜM II

Soru 1: YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Yeni Dünya Düzeni, birbirini besleyen, güçlendiren ve güvence altına alan üç ana temel sütun üzerine oturtulacak:

Birinci sütun : Birlik-Bütünlük Felsefesi

İkinci sütun : Yeni Eğitim ve Öğretim Sistemi

Üçüncü sütun : Dünya Temel Yaşam Kuralları

Birinci Sütun

BİRLİK-BÜTÜNLÜK FELSEFESİ

Birlik-Bütünlük Felsefesi'ni daha kolay anlaşılır hale getirmek amacıyla sizleri, düşünce bazında, kısa bir yolculuğa davet etmek istiyorum. Şimdi lütfen, gözlerinizi kapayınız ve söylediklerimi gözlerinizde canlandırarak beni izleyiniz:

EVREN VE BİRLİK-BÜTÜNLÜK

- Evren, her biri kendi içinde bir 'Birlik-Bütünlük' arz eden, sayısız yıldız, yıldız kümeleri ve galaksileriyle birlikte bir birlik-bütünlük teşkil etmektedir.
- Samanyolu Yıldız Kümesi, evren birlik-bütünlüğü içerisinde, onun ayrılmaz bir parçası olarak bir birlik-bütünlüktür.
- Güneş sistemi, Samanyolu Yıldız Kümesi'nin, ayrılmaz, vazgeçilmez bir parçası olarak bir birlik-bütünlüktür.
- Dünya, Güneş Sistemi'nin ayrılmaz bir parçası olarak bir birlik-bütünlüktür.
- Canlılar dünyası, yerkürenin ayrılmaz bir parçası olarak bir birlik-bütünlüktür.
- İnsanlık, canlılar dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak bir birlik-bütünlük teşkil etmektedir.

Teşekkür ederim.

BİREY VE BİRLİK-BÜTÜNLÜK

Adına 'birey' dediğimiz 'insan', her şeyiyle bir birlik-bütünlük teşkil eder ve insanlık birlik-bütünlüğünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

- İnsan vücudu organlardan, organlar bölümlerden ve bölümler sayısız hücrelerden oluşur.
- Her organ, her bölüm, her hücre kendi birlik-bütünlüğünü oluşturur.

- Her organ, diğerlerinden farklı bir yapıya, farklı bir görünüme ve farklı görev ve fonksiyona sahiptir ve diğerlerinden bağımsız işler görebilir.
- Organlar, sürekli olarak vücudun tamamıyla iletişim ve etkileşim halindedir.
- Organlardan herhangi birisinin eksikliği veya görevini yapamıyor olması halinde vücut 'bütünlüğü' bozulmuştur, 'birlik' eksiktir.
- Herhangi bir organın, vücut bütünlüğünden ayrılması, onun yaşamının sona ermesine, ölmesine yol açar, tıpkı bir organdan ayrılan bir hücrenin tek başına yaşayamaması ve kısa süre içinde ölmesi gibi.
- Bir insan, tüm organlarının, birbiriyle uyumlu bir eylem birliği içinde görevlerini yerine getirmesiyle, tek bir vücut olarak, bir birey olarak iş görür ve yaşamını sürdürür.

Bir Resim

Ali mutfakta oturuyor. Birden burnunda bir koku hissediyor. Bu kokunun bir yanık kokusu olduğu ayırımına varıyor. Başını ocağa çeviriyor. Bir de ne görsün! Ocağın üzerinde bir gazete parçası alev almış yanıyor. Bunun üzerine Ali yerinden fırlayıp ocağa koşuyor ve alevleri söndürüyor.

- Kokuyu hisseden organ Ali'nin burnu.
- Gazete alevlerini gören, Ali'nin midesi değil, gözleri.
- Ali'yi ocağa götüren organlar, onun elleri değil, ayakları.

Biraz daha derinleştirelim:

- Ali'nin burnu kokuyu almasaydı durum ne olurdu?
- Ali'nin gözleri göremez durumda olsaydı sonuç ne olurdu?
- Ali'nin elleri yangın söndürecek yetenek ve beceriden yoksun olsalardı, sonuç ne olurdu?

Öyleyse sonuç olarak; bir vücut, tüm organlarıyla doğal bir birlik ve aynı zamanda tam bir bütünlük teşkil ediyor ve işlevini bu birlik-bütünlük çerçevesinde, tüm organların ortak ve uyumlu bir eylemi olarak yerine getiriyor.

Peki, bu neticeyi toplumsal yaşama da transfer edebilir miyiz?

TOPLUM VE BİRLİK-BÜTÜNLÜK

Toplumsal yaşam, en az iki insanın, yani iki bireyin, onları birleştiren bir konu etrafında buluşmaları ile başlar.

Örnek olarak genç bir kadınla genç bir erkeği düşünelim; diyelim ki, bu gençler birbirlerine çekici geldiler, buluştular, tanıştılar ve ortak bir yaşam kurmaya karar verdiler.

- Böyle bir durumda, ikisini doğrudan ilgilendiren yaşamsal alanlarda, kimin hangi rolü alacağı daha baştan bellidir.
- Diğer alanlarda ise, kimin neleri öncelikli olarak üstleneceği, zamanla ortaya çıkacaktır.
- Kadının daha becerikli olduğu alanlarda erkek yardımcı konumunu alırken, erkeğin daha başarılı olduğu alanlarda kadın erkeğin destekçisi olacaktır.
- Bu genç çift, farklılıklarını birleştirerek, uyumlu bir eylem birliği içinde ve tek bir güç halinde, mutlu bir ortak yaşam yaratabilir ve sürdürebilir.

Bu toplumsal çekirdek birlik-bütünlük oluşum prensibini ve onun temel işleyiş şeklini, toplumsal yaşamın tüm alanlarına transfer edebiliriz.

Bir başka örnek:

Diyelim ki, bir aile kendisine bir ev yapmak istiyor. Bu aile, bu evi, dışarıdan yardım almaksızın, temelden çatıya, iç dekordan bahçe peyzacına kadar, kendi başına yapabilir mi?

Mimara, mühendise gerek var mıdır? Vadır. Bu evin yapımı için sadece bir mühendis, bir mimar yeterli midir?

Uzatmayalım; bir evin yapımı için çeşitli mesleklerden, çeşitli yetenek ve becerilere sahip çok sayıda insanın görev alması gerekir. Doğru mu? Evet, doğru.

Yani, bu evin inşası, ev yapımı konusunda gerekli donanıma sahip bireylerden oluşan bir ekibin, sanki tek bir insan, tek bir uzmanmış gibi hareket etmesiyle yürütülecektir.

Sonuç olarak, toplumun inşaat sektörüyle ilgili bir bölümünün bir araya gelerek bir grup, bir birlik-bütünlük oluşturması ve sanki tek bir organmış gibi veya tek bir insanmış gibi iş görmesi gerekiyor. Tıpkı Ali'nin yangını söndürmesi esnasında, tüm organlarının, hatta tüm vücudunun, söndürme işine katılması gibi.

Bu eylem tarzını prensip olarak toplumsal yaşamın bütün alanlarına transfer edebiliriz.

İNSANLIK VE BİRLİK-BÜTÜNLÜK

- Birey, organlardan oluşur ve bir birlik-bütünlük meydana getirir.
- Toplumsal organlar, bireylerden meydana gelirler ve kendi birlik-bütünlüklerini oluştururlar.
- Toplumlar, toplumsal organlardan meydana gelirler ve kendi birlik-bütünlüklerini oluştururlar.
- İnsanlık, toplumlardan meydana gelir ve kendi birlik-bütünlüğünü oluşturur.

Nasıl ki evren, sayısız yıldızları, yıldız grupları ve galaxileriyle bir birlik-bütünlük teşkil etmekteyse, insanlık da aynı şekilde bir birlik-bütünlük teşkil etmektedir.

Nasıl ki birey, yani insan, örneğin Ali, tüm organlarıyla bir birlik-bütünlük oluşturmaktaysa, insanlık da aynı şekilde bir birlik-bütünlük oluşturmaktadır.

Nasıl ki toplumsal bir organ, örneğin bir inşaat ekibi, birbirinden farklı yetenek ve becerilere sahip üyeleriyle bir birlik-bütünlüktür, insanlık da aynı şekilde bir birlik-bütünlüktür.

Şimdi hepsini özetleyecek olursak:

BİREY İÇİN SONUÇ

Birlik-Bütünlük Felsefesi'ni tam olarak kavramış her birey için kendiliğinden bir düşünme süreci başlayacak ve o birey kendi içine giden yolu keşfedecek.

Birey, bu yolda ilerledikçe,

- İç dünyasının ne denli cazip, ne denli tarif edilemez güzellik ve zenginliklerle dolu olduğunun farkına varacak.

- Kendinin önemli ve değerli olduğunu hissedecek.
- Kendisini başkalarıyla karşılaştırmayacak, olduğu gibi kabul edecek!
- Kendini daha çok saymaya ve sevmeye başlayacak.
- İç dünyasının güzelliği ve hissettiği yaşama sevinci dışına yansiyacak.
- Herkesi, sanki gerçekten, bir diğer kendisiymiş gibi görmeye ve onlara kendisiymiş gibi davranmaya başlayacak.
- Onları kendisiymiş gibi sevmeye, saymaya ve korumaya başlayacak.
- Doğa Ana'ya olan saygısı gerçek, sağlam bir temele oturacak.

Bu şekilde, Birlik-Bütünlük Felsefesi'ni içselleştiren her birey, kendi gerçek ,BEN'ini, gerçek ,KENDİ BENLİĞİ'ni bulacak ve evrensel yaşamın anlamını kavrayacak.

TOPLUM İÇİN SONUÇ

Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin içselleştirilmesiyle bireyin kendi içinde ve dış dünyasında yaşamaya başlayacağı değişim süreci, kısa sürede, insanlığın tamamının sosyal yaşamında kendisini hissettirecek. Bunun neticesi olarak:

- Artık insanlar, birbirlerine, farklı yetenek ve becerileri veya toplum içindeki konumları nedeniyle farklı değerler biçmeyecekler.
- Kimseyi kendilerinden daha değerli veya daha az değerli görmeyecekler.
- Kimse gördüğü işi bir başkasının gördüğü işten daha değerli veya daha az değerli görmeyecek.
- Onlar aynı zamanda, grupların, toplulukların, toplumların ve insanlığın birer birlik-bitünlük teşkil ettiklerinin, her bir bireyin, o birlik ve bütünlüğün doğal, vazgeçilmez ve eşdeğer bir parçası olduğunun farkına varacaklar.

İNSANLIK İÇİN SONUÇ

- Bir bireyin, örneğin Ali'nin eylem şeklini, toplumsal bir organın, örneğin bir binanın inşası için bir araya gelen inşaat grubunun eylem ve işleyiş şekline benzetebilir, transfer edebiliriz.
- Toplumsal bir organın, örneğin inşaat sektörünün eylem ve işleyiş şeklini, tüm toplumun, tüm ülke halkının, örneğin Almanya'nın, eylem-etkinlik şekline benzetebilir, transfer edebiliriz.
- Aynı şekilde bir toplumun, bir ülke halkının, örneğin Türkiye'nin, toplumsal yaşamdaki eylem-etkinlik şeklini, tüm insanlık toplumunun, diğer bir deyimle ,İnsanlık Vücudunun' eylem-etkinlik şekline benzetebilir, transfer edebiliriz.

Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin en belirgin prensip ve değerleri şöyle toplamak istiyorum:

1. Aidiyet Prensibi

Hepimiz birbirimize aitiz; tıpkı bir vücudun organları gibi, tıpkı bir hastanenin personeli gibi, tıpkı bir işyerinin çalışanları gibi

2. Eşdeğerlilik Prensibi

Hepimiz eşdeğeriz, aynı değere sahibiz! Değer farkımız yok! Bu nedenle

- Tüm insanların eşdeğerliliklerinin tartışılmazlığı
- Tüm insanların işlevlerinin ve gördükleri işlerin eşdeğerliliklerinin tartışılmazlığı, Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin temel değer ve prensiplerindedir.

Sonuç olarak, aidiyet ve eşdeğerlilik prensiplerinin bir sentezi ortaya çıkıyor:

„Hepimiz hepimiz için!“

Birlik-Bütünlük Felsefesi'ni en mükemmel bir biçimde içselleştirecek olan tüm bireyler, tüm toplumsal organlar, tüm toplumlar ve insanlığın tamamı, yaşamlarını Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin ruhuna uygun olarak düzenleyecekler ve sürdüreceklər:

„Hepimiz hepimiz için!“

Bu nedenle tüm bireyler, yeryüzündeki yaşamı; bireyin, toplumun ve böylelikle de tüm insanlığın mutluluğunu kesin güvence altına almak amacıyla toplumsal yaşamın her alanında

- Ortak aklı,
- Ortak vicdanı ve
- Ortak bilinci, özellikle ortak sorumluluk bilincini egemen kılacaklar.

BÖLÜM III

İkinci Sütun EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMİ

AMAÇ

İnsanlığa, özel ve toplumsal yaşamını Birlik-Bütünlük Felsefesi'ne göre düzenleyecek bireylerden oluşan nesiller yetiştirmek.

Bu amaca ulaşabilmek için yeni düzenin kurulmasına ,Beşikten Mezara Gelişim' adlı bir eğitim-öğretim seferberliği ile başlanacak. Şimdi sizlere Yeni Eğitim-Çğretim sisteminin omurgasını teşkil edecek dört başlığa kısaca değinmek istiyorum:

ÇERÇEVE KOŞULLARININ OLUŞTURULMASI

Tüm Dünya, Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Eğitim-Öğretim Sistemi'nin inşa edilerek yerleştirilmesi için gerekli olan sağlam çerçeve koşulları ağıyla örülecek.

Ek olarak yeryüzünün uygun yerlerine, 'Yaşamsal Eğitim-Öğretim Merkezleri' adı altında yeni tesisler kurulacak.

- Doğal bir yaşamın nasıl kurulabileceği ve nasıl yürütülebileceği konularında örnekler sergilemek,
- Kitlesele göç ve taşımacılığı önlemek,
- Doğal kaynakları verimli kullanmak,
- Dünya'nın geri kalmış bölgelerinde toplu ve sağlıklı bir kalkınmayı sağlamak, bu merkezlerin amaçları arasında yer alacak.

ÖĞRETMEN YETİŞTİRİLMESİ

- Öğretmen adaylarının bu mesleğe uygun yeteneklere sahip olmaları ve bu mesleği gerçekten istemeleri önkoşul olacak.
- Tüm adayların en güçlü yetenekleri, edinebilecekleri en mükemmel becerilerle donatılacak.
- Adaylara, uygun dallarda ve uygun yaş grupları için gerekli pedagojik eğitim verilecek.

İÇERİK

1. BİRLİK-BÜTÜNLÜK FELSEFESİ

- Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin en ince ve temel değerleri, tıpkı dünyaya gözünü açan bir çocuğa verilecek anne sütü gibi, tıpkı taze bir fidanın köklerine verilecek ilk can suyu

gibi, büyük bir ihtimam ve titizlikle sunulacak. Bebek bu değerlerle büyüyecek; onları adeta yiyecek, içecek, teneffüs edecek, koklayacak ve hissedecek.

- Çocuklar okulda, bu felsefeyi tüm prensip ve değerleriyle birlikte, severek ve isteyerek, içlerine sindire sindire özümseyecekler ve seve seve yaşar hale gelecekler.

2. BİREYSEL YETENEKLER

- Her çocuğun, tüm özel yetenekleri, mümkün olan en erken yaşta araştırılacak, keşfedilecek ve edinebileceği en iyi becerilerle donatılacak.
- Çocuğun, tüm donanımını hem özel, hem de toplumsal yaşamında zevkle ve başarıyla kullanabilir seviyeye erişmesi sağlanacak.

3. KİŞİLİK OLUŞUMU

- Her çocuğa, dikkat, özen ve duyarlılıkla eşlik ve rehberlik edilecek.
- Çocuk kendisini ve iç dünyasını tanıyacak, kendisini sevmeyi ve saymayı öğrenecek.
- Kendi dışındaki insanlara sagılı olmayı, onlara kendisi gibi değer vermeyi ve onları kendisi gibi korumayı öğrenecek.
- Kendi değerlerini toplumsal alanlara aktarmayı öğrenecek.

4. BİREYSEL VE TOPLUMSAL YAŞAMA HAZIRLIK

Çocuk ve gençler,

- Birlik-Bütünlük Felsefesi'ne uygun bir şekilde hem özel, hem de toplumsal yaşam için doğrudan ve bilinçli bir şekilde hazırlanacaklar,
- Sağlam kişiliğe ve en yüksek düzeyde geliştirilmiş yeteneklere sahip bireyler olarak yetiştirilecekler.
- Mevcut mesleklere uzman elemanlar olarak değil, yüksek sorumluluk bilinci sahibi şahsiyetler olarak yetiştirilecekler.
- Onlar, hem kendi özel yaşamlarını zevkle ve başarıyla sürdürebilecek, hem de toplumsal yaşama yapıcı, yaratıcı ve aktif bir olarak katılabilecek şekilde yetiştirilecekler.

Sütun III

DÜNYA TEMEL YAŞAM KURALLARI

„Dünya Temel Yaşam Kuralları“, Dünya Devleti'nin anayasası olarak anlaşılmalı. Dünya Temel Yaşam Kuralları, Kurucu Meclis tarafından hazırlanacak ve Dünya Halk Temsilciler Meclisi tarafından karar altına alınacak. Bu nedenle Dünya Temel Yaşam Kuralları'nın içeriği hakkında şimdilik fikir beyan etmeyeceğim.

BÖLÜM IV

Soru 2: YENİ DÜNYA DÜZENİ NASIL KURULACAK?

DÜNYA DEVLETİ

Yeni Dünya Düzeni'ni kurabilmek için, insanlığın sağlam, güçlü ve güvenilir bir örgüte ihtiyacı var: Dünya Devleti.

Soru 3: DÜNYA DEVLETİ NASIL OLACAK?

A) DÜNYA DEVLETİ'NİN ÖRGÜTLENME FELSEFESİ

Devlet örgütü kendi içinde, tıpkı akli başında bir birey gibi, kendi organlarına karşı değil, onlar için yaşadığını, tüm uygulamalarıyla sergileyecek. ‚Hepimiz Hepimiz İçin‘ prensibi, devlet örgütünce adeta yaşanacak.

DEMOKRASİ VE İŞLEYİŞ ŞEKLİ

- Doğa Ana'nın kirletilmesi ve tahrip edilmesine yol açabilecek,
- İnsan yaşamını zorlaştırabilecek, insan doğasının ve sağlığının bozulmasına sebep olabilecek,
- İnsan özgürlüğünü kısıtlayabilecek, insan onurunu incitebilecek

hiçbir fikir, düşünce ve eylem, yeni demokrasi şemsiyesi altında yer bulamayacak.

- Doğa Ana'yla, tüm canlıların varlığıyla,
- insan onuruyla tam olarak bağdaşan,
- ortak insan akli ve vicdanının benimsediği, ortak sorumluluk bilincinin onayladığı

her türlü fikir, düşünce, davranış ve eylem, sınırsız, doğal demokratik özgürlüklerden sayılacak.

SORUMLULUK DAĞILIMI

Devlet yönetiminde ‚Güçler Ayrılığı‘ prensibi yerini, ‚Sorumluluk Dağılımı‘ prensibine bırakacak.

Gerekçe:

- Her bireyin iliklerinde taşıyacağı sorumluluk bilincine dayalı olarak, insanların ve kurumların dışarıdan bir etki, kontrol veya eleştiri beklemesi söz konusu olmayacak.
- Herkes, devlet organlarında üstlendiği bir görevi, tıpkı kendi özel ve toplumsal yaşamındaki sürdürdüğü sorumluluk anlayışı ve sorumluluk bilinci içinde yerine getirecek.

SEÇİMLER

- Seçim bölgelerindeki tüm yaşamsal alanlar, yeniden belirlenecek.
- Yaşamsal alandan kastımız, insanların ağırlıklı olarak geçimlerini sağladıkları sektörlerdir. Kimisinin geçim kaynağı tarımken, kimilerinin ki fabrika işçiliği, kimilerinin ki inşaat, kimilerinin ki eğitim vs. olabilir.

SEÇİLEBİLİRLİK – SAYDAMLIK – BELİRGİNLİK

- Bir yaşamsal alanı, bir parlamentoda temsil edebilecek yetkinliğini belgelerle kanıtlayan herkes seçilebilirlik koşulunu yerine getirmiş olacak.
- Seçmenler, bir şahsa, bir siyasi partinin veya bir örgütün adayı olduğu için değil, kendi yaşamsal alanlarında yetkin olduğunu belgelerle kanıtladığı için oy verecekler.
- Adaylar, seçmenler tarafından, doğrudan ilgili mecliste, ilgili yaşamsal alanı temsil edecek komisyon üyeliğine seçilecekler.
- Böylelikle kimin, kimi, hangi amaçla seçtiği; kimin, kimler tarafından, hangi göreve seçildiği daima saydam ve belirgin olacak.

YENİLENEBİLİRLİK ESASI

Seçilmiş kadroların, kendi istek ve girişimleriyle sürekli yenilenebilirlikleri, devlet örgütlenmesindeki işlerliğin ve verimin sürekli optimum düzeyde tutulmasını sağlamak amacını güdecek.

SİYASİ PARTİLER

Siyasi partiler, iki temel nedenle gereksiz hale gelecekler:

1. Birincisi, Yeni Dünya Düzeni'nin temeli olan Birlik-Bütünlük Felsefesi, kutuplaşmayı değil, uzlaşmayı ve dayanışmayı; ayrışmayı değil, birleşmeyi ve bütünleşmeyi; ortak amaçlar için ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak bilinci kullanmayı öngörmekte.
2. İkincisi de, insanlar bir göreve, bir partiye veya bir başka gruba ait oldukları için değil, o görevi en iyi bir şekilde yerine getirebilecek yetenek ve becerilere sahip oldukları için seçilecekler.

B) DÜNYA DEVLETİ'NİN ÖRGÜTLENME ŞEKLİ

SİVİL ÖRGÜTLENME

Halk İçin Halk

Sivil Toplum Örgütü Halk İçin Halk, halk tarafından, halkla birlikte ve halk için bir hizmet kurumu olacak, Dünya'nın her yerinde, tüm yaşamsal alanlarda, herkese karşılıksız hizmet verecek.

Halk Yönlendirme Merkezleri'nde vatandaşlar, 'ne', 'nerede' gibi basit sorularına, güvenilir ve kolay anlaşılır yanıtlar alacaklar.

Halk Bilgilendirme Merkezleri'nde ise vatandaşlar, Örneğin bir ev yapmak isteyen kimse, bu konuda ayrıntılı ve güvenilir bilgileri uzmanlardan öğrenebilecekler.

Halk Rehberlik Merkezleri'nde uzmanlar, vatandaşlara yapmak istedikleri iş veya çözmek istedikleri problem konusunda eşlik edecekler. Örneğin bir vatandaş ev mi yapmak istiyor, kendisine evin planlanmasından, maliyetin hesaplanmasından peyzaj çalışmalarının sonlandırılmasına kadar eşlik ve rehberlik edilecek.

Bu sivil toplum hizmet merkezlerinde, uzman görevlilerin yanında, filozoflar, rehberler ve arabulucular da özel hizmet verecekler.

Filozoflar, bu sivil toplum hizmet merkezlerinde ve yönetim birimlerinde görev yapacak personele, verilecek hizmetlerin Birlik-Bütünlük Felsefi'sine uygunluğu konusunda eşlik edecekler.

Rehberler, Halk Bilgilendirme ve Halk Rehberlik Merkezlerinde verilecek hizmetlerin, parlamentoların çıkaracakları ,Kurallar'a uygunluğu konusunda, görevli personele eşlik edecekler.

Arabulucular, Halk Rehberlik Merkezlerinde, ortak konularda farklı düşünen tarafların uzlaşmaları ve görüş birliği sağlamaları konusunda görev yapacaklar.

KAMUSAL ÖRGÜTLENME

Dünya Devleti'nin örgütlenmesinde, devlet aygıtını oluşturan yönetim birimleri şöyle olacak:

- Yerel Yönetim Birimleri; bugünkü muhtarlıklar ve belediyelere benzeyecek.
- Bölgesel Yönetim Birimleri; federe sistemlerdeki eyaletler veya merkezi sistemle yönetilen ülkelere benzeyecek.
- Kıtasal Yönetim Birimleri; her kıtanın kendi yönetim birimi, kendi hükümeti olacak.
- Dünya Halk Temsilciler Meclisi

Yönetim Birimleri, kendi görev ve yetki alanlarındaki konularla ilgilenecekler.

BÖLÜM V

Soru 4: DÜNYA DEVLETİ NELER YAPACAK?

A) ACİL TEDBİRLER

Dünya Devleti, kuruluşunu tamamlar tamamlamaz, ilk adım olarak acil tedbirler uygulamasını başlatacak.

Acil tedbir 1:

ÇILGINLIĞA SON! ACI SON'A DUR!

Bu iki ana başlık altında

- Doğa Ana'nın tahribatına son verilecek,
- Tüm ordular dağıtılacak, tüm silahlar imha edilecek, tüm savaşlara son verilecek,
- Tüm açlar doyurulacak,
- Tüm evsiz barksızlara barınak temin edilecek,
- İnsan ticareti ve cinsel köleliğe son verilecek,
- ...

Acil tedbir 2

ALTYAPININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

Tüm Dünya'da, bütün yaşamsal alanların altyapıları, Birlik-Bütünlük Felsefesi'nin değer ve prensipleri doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

Acil tedbir 3:

YERYÜZÜNDEKİ YAŞAMIN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

Dünya Devleti, halklarıyla el ele vererek

- Doğa Ana'nın tahrip edilmesini tamamen sona erdirecek.
- Genel bir ,Asgari Geçim standardı' uygulaması çerçevesinde, insanlığa bin yıllardan beri göz açtırmayan yoksulluğun sebep ve sonuçlarını tamamen ortadan kaldıracak.

B) YENİ DÜNYA DÜZENİ'NİN KURULMASI

Dünya Devleti, ikinci adımda, dünyadaşlarıyla el el verip asıl amacı ve görevi olan, Yeni Dünya Düzeni'ni inşa etmeye başlayacak.

Yeryüzündeki tüm yaşamsal alanlar, bildiğiniz üç dev ışıldak altında yeniden yorumlanıp şekillendirilecek:

- Birlik-Bütünlük Felsefesi
- Eğitim-Öğretim Sistemi
- Dünya Temel Yaşam Kuralları

Eski sistemden yeniye Geçiş Dönemi uygulamalarına

- Farklılıklar ve var olan değerler dikkate alınarak, bir yandan empatik, anlayışlı ve hoşgörülü bir tutum ve davranış biçimi damgasını vururken,
- diğer yandan kesin bir kararlılık, büyük bir özen ve sarsılmaz bir özgüven hâkim olacak.
- Hiçbir kimse, geçmişte yapmış olabileceği her hangi bir hatadan dolayı, hiçbir şekilde kınanmayacak, , incitilmeyecek, yargılanmayacak.

YENİ DÜZENLEMELER

Birkaç örnek:

1. HUKUK SİSTEMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Hukuk sistemi aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak yeniden düzenlenecek

- Ulusal kanunların, evrensel akılla bağdaşmazlığı ve uygulamalarının olanaksızlığı kendiliğinden ortaya çıkacak.
- Suçun nedenleri kendiliğinden ortadan kalkacak.
- Yeni düzen suç ve suçlu üretmeyecek.
- Ne bireyler birbirinden daha imtiyazlı olacak, ne toplum, ne de devlet.
- Haksızlığa uğrama olasılığı ve hak arama gereksinimi kendiliğinden ortadan kalkacak.

Kanunlar Yerine Kurallar

Yeni Dünya Düzeni'nde toplumsal yaşam, KANUNLAR yerine KURALLARLA düzenlenecek.

Yönetim birimlerinin parlamentoları, birey, toplum ve devlet için, uyulmamaları halinde ceza yasalarının devreye gireceği kanunlar yerine, doğal, insani gereksinimlerden doğan ve uyulması gereken ,Temel Kurallar' belirleyecekler.

- Temel Kurallar hem Dünya Dili'nde, hem de her halkın kendi anadilinde yayımlanacak.
- Bütün kurallar öznesi 'BEN' olan basit, temel cümleler halinde ifade edilecekler.

Şayet planlanmış bir konu hakkında uyması gereken kurallar sözkonusu olursa, örneğin bir bina yapılması gibi, bu durumda Halk İçin Halk Merkezlerine başvurulabilecek.

İkirciklilik Halleri

Olası ikirciklilik hallerinde, Halk Rehberlik Merkezlerinde görev yapan rehberler ve arabulucular devreye girecekler.

2. ASKERLİK KURUMUNUN SONLANDIRILMASI

Yeni düzende,

- kendilerine ait olmayan toprak, kaynak ve değerlerin zor kullanarak ele geçirilmesi,
- insan gruplarının, halkların ve ülkelerin daha güçlülerce baskı altına alınması,
- bir ülkenin, bir halkın, başkalarından gelecek saldırılara karşı kendisini savunması,

gibi durumlar kendiliğinden ortadan kalkacağı için askerlik kurumunun varoluş gerekçesi de ortadan kalkmış olacak ve bu kurum kapatılacak.

3. POLİS TEŞKİLATININ KALDIRILMASI

Hukuk sisteminin yeniden düzenlenmesi ve Halk İçin Halk sivil toplum hizmet örgütünün kurulması nedenleriyle, polisin yönlendirici, destekleyici ve koruyucu mahiyetteki görevleri kendiliğinden gereksiz hale gelecek. Bunun üzerine, bu teşkilat kapatılacak.

4. GİZLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ KALDIRILMASI

Yeni Dünya Düzeni'nde, bireyleri ve toplumları çılgınlığa sürükleyecek nedenlerin ortadan kalkacağı ve artık Dünya'da yalnızca tek bir devletin var olacağı için, başkaları hakkında gizli bilgiler toplamanın gereksizliği, anlamsızlığı ve mantıksızlığı kendiliğinden ortaya çıkacak. Bu nedenlerle tüm istihbarat teşkilatları kaldırılacak.

5. ULUSAL SINIRLARIN KALDIRILMASI

- Doğa Ana'nın suni şekilde paylaşılmasının mantıksızlığı ile
- Yeryüzünün kimi bölgelerinin birilerine değil, tüm canlıların Doğa Ana'ya ait olduğu gerçeği anlaşılacağı için

ülkeler arasına konulmuş yapay sınırlar kaldırılacak.

BÖLÜM VI

Soru 5: DÜNYA DEVLETİ NASIL KURULACAK?

GİRİŞİM BİRİMLERİ

- Yüksek sorumluluk bilinci sahibi insanlar, hakim toplumsal sistemin artık sürdürülemez olduğunun ve bu duruma mutlaka ve ivedilikle çözüm bulunması gerektiğinin farkına varır varmaz, Dünya Devletini kurmak amacıyla ,Girişim Birimleri' oluşturacaklar.
- Girişim Birimlerinde yer alan insanlar yerelden genele tüm Dünya çapında örgütlenecekler ve birimler arasında bağlantılar kurarak tek bir birlik haline gelecekler.
- Girişim birimlerine katılanlar Birlik-Bütünlük Felsefesi'ni temelli olarak içselleştirecekler. Manifestom 'Yeni Dünya Düzeni'ni kendi aralarında tartışarak tamamen özümseyecekler.
- Girişim Birimleri, yeryüzünde hüküm süren ÇILGINLIĞIN katlanılmazlığını ve hızla yaklaşmakta olan ACI SON tehlikesinin boyutlarını insanlara anlatmak ve 'Yeni Dünya Düzeni'ni tanıtmak amacıyla Dünya çapında bir aydınlanma kampanyası başlatacak.
- Yürütülen kampanyanın amacına ulaştığı tesbit edilince Girişim Birimleri, Dünya Devleti'nin kurulması amacıyla Dünya toplumunu bir Kurucu Meclis oluşturmaya davet edecek.

KURUCU MECLİS

Girişim Birimlerinin çağrısı üzerine ulusal devletlerde Kurucu Meclis temsilcilik seçimleri yapılacak.

Kurucu Meclis göreve başlayacak ve

- 'Dünya Temel Yaşam Kuralları' taslağını hazırlayacak,
- Ana konusunu Dünya Temel Yaşam Kurallarının teşkil edeceği bir aydınlanma kampanyası başlatacak,
- Aynı konuda bir anket düzenleyecek,
- Aydınlanma kampanyasının başarıya ulaşmasıyla Dünya'nın bütün devletlerini 'Dünya Halk Temsilciler Meclisi'ni kurmaya davet edecek.

DÜNYA HALK TEMSİLCİLER MECLİSİ

Tüm ülkelerin vatandaşları, Dünya Halk Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak vekillerini seçecekler.

Dünya Halk Temsilciler Meclisi göreve başlayacak ve öncelikli olarak

- Dünya Temel Yaşam Kurallarını karara bağlayacak ve
- Dünya Devlet Başkanını seçecek.

Bunun üzerine tüm insanlık, el ele verecek ve Dünya Devleti'nin kuruluşunu kutlayacak.

SON SÖZLERİM

Sevgili Okuyucum,

Dünyamızdaki eşi ve benzeri olmayan yaşamın geleceği hakkındaki kaygılarımı ve çözüm önerilerimi özet olarak sizlerle paylaştım.

*Anlaşıldığı gibi durum ciddidir! Kaybedecek zaman kalmamıştır!
Tarihi kararı verme zamanı gelmiştir!
El ele verme zamanı gelmiş,
Büyük Çılgınlığa son verme,
Büyük Tehlike'yi durdurma,
Acı Son'u engelleme zamanı gelmiştir.*

*İlk görev, kendini seven herkese; gülü, karanfili, laleyi seven herkese; kediyi, köpeği, güvercini seven herkese düşmektedir!
İlk görev yeryüzündeki yaşamı seven, Doğa Ana'yı seven herkese; insanı, insanlığı seven herkese düşmektedir!*

*Beni sorarsanız;
Bana, tüm gücümü, son nefesime değin, bu yolda harcama görevi düşüyor.*

*Hepimize başarılar diliyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum*

GÜNEŞ HEPİMİZİN OLACAK!