

Ο ΗΛΙΟΣ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

Το νέο κοινωνικό μοντέλο διαβίωσης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα, με την φιλοσοφία ενός ανταγωνιστικού πνεύματος, ωθεί τον άνθρωπο και την κοινωνία στο να κατέχουμε ολοένα και περισσότερα, να κερδίζουμε και να γινόμαστε ολοένα και πιο ισχυροί για να γίνουμε κυρίαρχοι.

Το σύστημα ασκεί στο άτομο πίεση που έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να καταπολεμούν αδιάκοπα ο ένας τον άλλον με κάθε μέσο, καθώς ο καθένας επιθυμεί να βγει στο τέλος νικητής.

Κατά τη διάρκεια, όμως, αυτού του ωμού αγώνα εμείς οι άνθρωποι καταστρέφουμε τις θεμελιώδεις συνθήκες διαβίωσης, το μοναδικό και πολύτιμο σπίτι όλων των έμβιων όντων και προετοιμάζουμε το τέλος της ζωής στον πλανήτη μας.

Ο Mehmet Kilic με την «Νέα παγκόσμια τάξη» του και με σύνθημα «Ο ήλιος θα ανήκει σε όλους μας!» δραστηριοποιείται, ώστε να εξαλειφθούν οι σκέψεις και οι ενέργειες που με τα αίτια και τις συνέπειές τους αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή στη γη.

Για τη διασφάλιση της ζωής στη γη και για τη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς κοινωνικού μοντέλου διαβίωσης ο συγγραφέας κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Οι προτάσεις του περιέχουν θεμελιώδεις αλλαγές, διαφορές στο περιεχόμενο και τη μέθοδο ως προς τις ιδέες και σκέψεις πολλών φιλοσόφων και επιστημόνων όπως ο Τζον Λοκ, ο Μοντεσκιέ, ο Εμμανουήλ Καντ, ο Καρλ Μαρξ, ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, ο Hans Küng, ο Otfried Höffe, ο Zhao Tinzang κ.ά. σχετικά με την «παγκόσμια ειρήνη» και τη «νέα παγκόσμια τάξη».

Ο συγγραφέας ερμηνεύει τη ζωή στον πλανήτη σύμφωνα με τη δική του φιλοσοφία της ενότητας – ολότητας, η οποία κρύβει στον πυρήνα της καθολικές αρχές όπως το συνανήκειν και την ισότητα, στην οποία στηρίζει τη διακήρυξή του για τη νέα παγκόσμια τάξη.

Με τη διακήρυξή του ο Mehmet Kilic καλεί την ανθρωπότητα να τερματίσει όλες τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή στον πλανήτη και να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές κοινωνικό μοντέλο διαβίωσης για όλους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο ήλιος θα ανήκει σε όλους μας!

Χαίρομαι που θα συναντηθούμε με αφορμή τη διακήρυξή μου «Νέα παγκόσμια τάξη».

Η ζωή στον πλανήτη μας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Σε όλα τα φυτά, όλα τα ζώα και όλους τους ανθρώπους αξίζει αγάπη, εκτίμηση και προστασία. Ιδιαίτερη προστασία αξίζει η Μητέρα Φύση: ο αέρας, το νερό και η γη.

Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο την διαχειριζόμαστε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός!

Ήδη προιονίσαμε ένα ακόμη κομμάτι από το πράσινο κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε. Εάν πέσουμε, δε θα πέσουμε μόνοι μας, εμείς οι εφτά δισεκατομμύρια άνθρωποι, αλλά θα πάρουμε μαζί μας τις γάτες μας και τα τριαντάφυλλά μας.

Εάν συνεχίσουμε αφενός να καταπολεμούμε ο ένας τον άλλον και αφετέρου να προιονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε, η τελευταία μας ανάσα θα είναι ταυτόχρονα και μια πρωτόγνωρη κραυγή μας, ως θύματα της ανοησίας και της παραφροσύνης, χωρίς να μπορέσουμε να περάσουμε στην ιστορία ούτε μια φορά.

Ως «πατέρας» και πρόεδρος του συλλόγου ειρήνης «Χέρι με χέρι» από το Ba Kreuznach δραστηριοποιούμαι εδώ και χρόνια για την αξιοπρεπή διαβίωση στον κόσμο μας. Ως συμπέρασμα των πολυετών φιλοσοφικοπολιτικών σκέψεών μου στο θέμα της παγκόσμιας ειρήνης θα ήθελα να φέρω στη δημοσιότητα την «νέα παγκόσμια τάξη».

Εάν και εσείς ανησυχείτε για τη ζωή στον πλανήτη μας και αναζητάτε ένα διέξοδο, τότε η διακήρυξή μου μπορεί να ενδιαφέρει και εσάς.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

Ανησυχώ ιδιαίτερα για το μέλλον της ζωής στον πλανήτη μας.

Τεκμηρίωση

Η ειρήνη και η ασφάλεια εξαφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο για τον καθένα μας όσο και για τις κοινωνίες μας.

Καταστρέφονται οι συνθήκες ύπαρξης όλων των όντων.

Αιτίες

- Η υφιστάμενη παγκόσμια τάξη ωθεί τον άνθρωπο και την κοινωνία σε έναν αγώνα δρόμου: να κερδίσουμε, να αυξάνουμε συνεχώς τον πλούτο μας, να γινόμαστε ολοένα και πιο δυνατοί και να νικάμε για να γίνουμε κυρίαρχοι.
- Αυτός ο πόθος ενισχύεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε προκύπτουν ακόμη πιο δυσάρεστες συνέπειες, όπως ατελείωτοι πόλεμοι, εκμετάλλευση, φτώχεια και επώδυνες επιπτώσεις. Πρόκειται για «ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ»!
- Συγχρόνως το σύστημα προκαλεί την καταστροφή του κοινού σπιτιού όλων των έμβιων όντων και συνεπώς των συνθηκών ύπαρξής τους. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα προετοιμάζει το «ΠΙΚΡΟ ΤΕΛΟΣ» της ζωής στη Γη!

Επιπλέον διαπιστώνω τα εξής:

1. Το κυρίαρχο κοινωνικό σύστημα έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική.
2. Από μία νοοτροπία που μετατρέπει την ανθρώπινη ενέργεια με δουλειά και κόπο σε χρήμα, κέρδος και εξουσία, δεν μπορούμε να περιμένουμε την εξασφάλιση της ανθρώπινης ευτυχίας.
3. Από τον ίδιο τρόπο σκέψης δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα εμποδίσει την κατάχρηση του κοινού σπιτιού μας, ότι θα θέσει τέλος στην καταστροφή των συνθηκών ύπαρξής μας και ότι θα επιφέρει τη μόνιμη διασφάλιση της ζωής στον πλανήτη μας.
4. Η ανθρωπότητα είναι δυστυχημένη! Ο κίνδυνος είναι τρομακτικός! Η ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ φέρνει μέρα με την ημέρα ολοένα και περισσότερη παραφροσύνη! Το ΠΙΚΡΟ ΤΕΛΟΣ πλησιάζει ταχύτατα. Δεν υπάρχει πια χρόνος για χάσιμο.
5. Για αυτήν την κατάσταση δεν ευθύνεται ούτε κάποιο μεμονωμένο πρόσωπο, ούτε κάποιο έθνος, ούτε κάποιο κράτος. Την ευθύνη την φέρει η κυρίαρχη παγκόσμια τάξη.
6. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του ούτε εμπρός σε αυτήν την ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ ούτε εμπρός στο ΠΙΚΡΟ ΤΕΛΟΣ που πλησιάζει ταχύτατα!

7. Η μόνη δύναμη που μπορεί να εμποδίσει την ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ και το ΠΙΚΡΟ ΤΕΛΟΣ είναι η ίδια η ανθρωπότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Η υφιστάμενη παγκόσμια τάξη δε μπορεί να συνεχιστεί όπως έχει. Έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα για την ανθρωπότητα, το οποίο πρέπει να επιλυθεί οπωσδήποτε και άμεσα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Για την επίλυση του προβλήματος προτείνω τη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας τάξης.

Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

Η νέα παγκόσμια τάξη θα έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ζωής και της ευημερίας της ανθρωπότητας στη γη.

ΜΕΡΟΣ II

Ερώτημα 1ο : ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ;

Η νέα παγκόσμια τάξη θα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται, θα ενισχύονται και θα διασφαλίζονται αμοιβαία:

Πυλώνας Α': Η φιλοσοφία της ενότητας – ολότητας

Πυλώνας Β' : Το σύστημα διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης

Πυλώνας Γ': Οι οικουμενικοί θεμελιώδεις κανόνες διαβίωσης

Και τώρα περνάμε στους επιμέρους πυλώνες:

Πυλώνας Α'

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΟΛΟΤΗΤΑΣ

Για να σας εξηγήσω τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας θα σας προσκαλέσω σε ένα σύντομο νοερό ταξίδι! Κλείστε, σας παρακαλώ, τα μάτια σας και φανταστείτε:

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ και Η ΕΝΟΤΗΤΑ-ΟΛΟΤΗΤΑ

Το άπειρο σύμπαν σχηματίζει, με τα αναρίθμητα άστρα, τους αστερισμούς και τους γαλαξίες, τα οποία αποτελούν κατά μόνας ξεχωριστές ενότητες και ολότητες, μία ενότητα-ολότητα.

- Ο γαλαξίας, ως απαραίτητο κομμάτι του σύμπαντος, αποτελεί μια ενότητα-ολότητα.
- Το ηλιακό σύστημα, ως αδιαίρετο και απαραίτητο κομμάτι του γαλαξία, αποτελεί μια ενότητα-ολότητα.
- Η Γη, ως αδιαίρετο κομμάτι του ηλιακού συστήματος, αποτελεί μια ενότητα-ολότητα.
- Ο κόσμος των έμβιων όντων, ως αδιαίρετο τμήμα της Γης, αποτελεί μια ενότητα-ολότητα.
- Η ανθρωπότητα, ως αδιαίρετο κομμάτι του κόσμου των έμβιων όντων, αποτελεί μια ενότητα-ολότητα.

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ-ΟΛΟΤΗΤΑ

Το άτομο, το οποίο αποκαλούμε «άνθρωπο», συγκροτεί με την ύπαρξή του μια ενότητα-ολότητα και αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της ανθρωπότητας.

Το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από όργανα, τα οποία αποτελούνται από επιμέρους τμήματα και αναρίθμητα κύτταρα.

Κάθε ένα ξεχωριστό όργανο, τμήμα και κύτταρο αποτελεί μια ξεχωριστή ενότητα-ολότητα.

Το κάθε όργανο έχει διαφορετική δομή, μορφή, προορισμό και λειτουργία από ότι τα υπόλοιπα και μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτά.

Εάν ένα από τα όργανα λείπει ή καταστεί μη λειτουργικό, η σωματική ενότητα καθίσταται ατελής και δεν υφίσταται η ολότητα.

Εάν κάποιο όργανο αποκοπεί από τη σωματική ολότητα, αυτό οδηγεί στον τερματισμό της ζωής του, ακριβώς όπως πεθαίνει ένα κύτταρο, εάν αποκοπεί από κάποιο όργανο.

Ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει ως άτομο και να βρίσκεται στη ζωή, όταν όλα τα όργανά του εκπληρώνουν τις λειτουργίες τους σε αρμονικό συνδυασμό.

Μια εικόνα για καλύτερη κατανόηση

Ο Πέτρος κάθεται στην κουζίνα. Ξαφνικά η μύτη του πιάνει μια μυρωδιά. Διαπιστώνει ότι αυτή η μυρωδιά ανήκει σε φωτιά. Στρέφει το κεφάλι του προς την μαγειρική εστία. Τι βλέπει; Επάνω στην εστία καίγεται μια εφημερίδα. Μετά από αυτό ο Πέτρος αναπηδά, τρέχει προς την εστία και σβήνει τις φλόγες.

- Το όργανο που μυρίζει τη μυρωδιά είναι η μύτη του Πέτρου.
- Το όργανο που βλέπει τις φλόγες δεν είναι το στομάχι του αλλά τα μάτια του.
- Τα όργανα που τον φέρνουν στην εστία δεν είναι τα χέρια του, αλλά τα πόδια του.

Τι θα συνέβαινε αν

- η μύτη του Πέτρου δεν μπορούσε να μυρίσει;
- τα μάτια του Πέτρου δεν μπορούσαν να δουν;
- τα χέρια του Πέτρου δεν ήταν σε θέση να σβήσουν τη φωτιά;

Αποτέλεσμα:

Ένα σώμα σχηματίζει μια ενότητα-ολότητα με όλα του τα όργανα και εκπληρώνει τη λειτουργία του, όταν όλα τα όργανα λειτουργούν από κοινού και με αρμονία.

Εσείς τι πιστεύετε, μπορούμε να μεταφέρουμε το μοντέλο αυτό στην κοινωνική ζωή;

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΛΟΤΗΤΑ

Η κοινωνική ζωή ξεκινά με τη συνάντηση τουλάχιστον δύο ανθρώπων εξαιτίας ενός ζητήματος που την συγκεκριμένη στιγμή τους συνδέει.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την περίπτωση μιας νέας γυναίκας και ενός νέου άνδρα που ελκύονται ο ένας από τον άλλον. Παίρνουν την απόφαση να ακολουθήσουν κοινή ζωή.

- Στην αρχή της απόφασης είναι γνωστή η κατανομή των ρόλων τους στους επιμέρους τομείς της ζωής.
 - Με την πάροδο του χρόνου διασαφηνίζεται ποιος θα αναλάβει ποιον ρόλο στους υπόλοιπους τομείς της ζωής.
 - Στους τομείς όπου η γυναίκα είναι πιο επιδέξια, ο άνδρας θα αναλάβει έναν υποστηρικτικό ρόλο.
 - Στους τομείς όπου ο άνδρας είναι ισχυρότερος, η γυναίκα θα δράσει με έναν δευτερεύοντα ρόλο.

Αποτέλεσμα:

Αυτό το νεαρό ζευγάρι θα μπορούσε να σχηματίσει την ελάχιστη κοινωνική ενότητα-ολότητα. Τα δύο πρόσωπα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και να προχωρήσουν την κοινή ζωή τους με έναν αρμονικό τρόπο δράσης.

Ένα ακόμη παράδειγμα

Μια οικογένεια σχεδιάζει να χτίσει σπίτι. Μπορεί να το χτίσει από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη χωρίς εξωτερική βοήθεια;

Στην οικοδόμηση του σπιτιού θα πρέπει να συνδράμουν αρκετοί άνθρωποι διαφορετικών επαγγελμάτων π.χ. αρχιτέκτονες, οικοδόμοι, τεχνίτες για τη στέγη κλπ.

Οι άνθρωποι των παραπάνω κατηγοριών συναντιούνται και σχηματίζουν μια ενότητα-ολότητα. Τα μέλη αυτής της ενότητας-ολότητας δρουν από κοινού και κατασκευάζουν το σπίτι.

Τον τρόπο δράσης της οικοδομικής ομάδας μπορούμε να τον εφαρμόσουμε σε όλα τα μέρη, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΟΛΟΤΗΤΑ

- Το άτομο αποτελείται από όργανα και σχηματίζει μια ενότητα-ολότητα.
- Τα κοινωνικά όργανα επίσης αποτελούνται από επιμέρους άτομα και σχηματίζουν κάθε φορά μια ενότητα-ολότητα.
 - Οι κοινωνίες αποτελούνται από κοινωνικά όργανα και σχηματίζουν κάθε φορά μια ενότητα-ολότητα.
 - Η ανθρωπότητα αποτελείται από κοινωνίες και σχηματίζει την ολοκληρωμένη ενότητα-ολότητα.

Η ανθρωπότητα σχηματίζει, επομένως, μια ενότητα-ολότητα, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το σύμπαν με τα αναρίθμητα άστρα, τους αστερισμούς και τους γαλαξίες.

Η ανθρωπότητα σχηματίζει μια ενότητα-ολότητα, ακριβώς όπως συμβαίνει με το άτομο π.χ. τον Πέτρο, που αποτελείται από όργανα, τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από μέρη και αναρίθμητα κύτταρα.

Η ανθρωπότητα είναι μια ενότητα-ολότητα, ακριβώς όπως συμβαίνει στην περίπτωση ενός κοινωνικού οργάνου π.χ. των οικοδομικών έργων, που αποτελείται από άτομα με διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες, όπως είναι οι αρχιτέκτονες, οι οικοδόμοι, οι τεχνίτες για τη στέγη κλπ.

Παρακάτω ανακεφαλαιώνω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ

Κάθε άτομο, κάθε άνθρωπος που έχει αντιληφθεί πλήρως τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας, ανακαλύπτει έναν δρόμο που τον οδηγεί στον εαυτό του.

Στη διαδρομή προς την αυτογνωσία:

1. θα ανακαλύψει και θα γνωρίσει την απερίγραπτη ομορφιά και πλούτο του εσωτερικού του κόσμου,
2. θα διστάσει ολοένα και πιο έντονα πόσο σημαντικός και πολύτιμος είναι.

Θα αρχίσει

- να μη συγκρίνει πλέον τον εαυτό του με τους άλλους ανθρώπους και να αποδέχεται τον εαυτό του, όπως ακριβώς είναι,
- να προσέχει και να αγαπά ολοένα και περισσότερο τον εαυτό του,
- να εκπέμπει προς τα έξω την ομορφιά του εσωτερικού κόσμου του και την αυξανόμενη αγάπη για τη ζωή,
- να βλέπει όλους τους ανθρώπους γύρω του, να τους αντιμετωπίζει και να τους φέρεται σαν να ήταν ο καθένας ξεχωριστά από αυτούς «ο ίδιος ο εαυτός του»,
- να θέτει τον σεβασμό του απέναντι στη μητέρα φύση σε αληθινά, υγιή και σταθερά θεμέλια.

Με αυτόν τον τρόπο κάθε άτομο που θα αφομοιώσει τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας θα συναντήσει το αληθινό ΕΓΩ, επομένως τον ΕΑΥΤΟ του και θα αντιληφθεί τη σημασία της οικουμενικής ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την αφομοίωση της φιλοσοφίας της ενότητας-ολότητας θα αρχίσει η διαδικασία αλλαγής της προσωπικότητας του ατόμου! Μια διαδικασία αλλαγής που σύντομα θα γίνει ορατή στην κοινωνική ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ως αποτέλεσμα:

- οι άνθρωποι δε θα μετρούν πλέον την αξία τους με γνώμονα τις διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητές τους ή το διαφορετικό κύρος που έχουν στην κοινωνία.
- Δε θα αντιμετωπίζουν κανέναν ως μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας από τον ίδιο τον εαυτό τους.
- Δε θα αντιμετωπίζουν την εργασία τους ως μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας από την εργασία των υπολοίπων ανθρώπων.
- Οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν ότι όλες οι ομάδες, οι κοινότητες, οι κοινωνίες και η ανθρωπότητα συγκροτούν μια ενότητα-ολότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

- Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον τρόπο δράσης ενός ατόμου, π.χ. του Πέτρου, στον τρόπο δράσης ενός κοινωνικού οργάνου, π.χ. των οικοδομικών έργων.
- Μπορούμε να μεταφέρουμε τον τρόπο δράσης ενός κοινωνικού οργάνου, π.χ. των οικοδομικών έργων, σε ολόκληρη την κοινωνία, π.χ. τη γερμανική κοινωνία.
- Μπορούμε να μεταφέρουμε τον τρόπο δράσης μιας κοινωνίας, π.χ. της γερμανικής κοινωνίας, στην κοινωνία ολόκληρης της ανθρωπότητας και στο «σώμα της ανθρωπότητας».

Οι σημαντικότερες αρχές και αξίες της ενότητας-ολότητας:

1. Το συνανήκειν

Συνανήκουμε. Ακριβώς όπως συμβαίνει με τα όργανα ενός ανθρώπινου σώματος, το προσωπικό ενός νοσοκομείου, το πλήρωμα ενός αεροσκάφους, τους εργατές ενός εργοστασίου.

2. Η ισότητα

Είμαστε όλοι ισότιμοι:

- Το αδιαπραγμάτευτο της ισότητας όλων των ανθρώπων.
- Το αδιαπραγμάτευτο της ισότητας στη λειτουργία και στην εργασία.

Συνδυάζω, τώρα, το συνανήκειν και την ισότητα και δηλώνω:

Όλοι μας υπάρχουμε για όλους μας!

Καθώς όλα τα άτομα, από τα οποία αποτελούνται τα κοινωνικά όργανα, οι κοινωνίες και ολόκληρη η ανθρωπότητα, θα αφομοιώσουν σε βάθος τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας, αυτά θα διαμορφώσουν και θα ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής σύμφωνα με το πνεύμα αυτής της φιλοσοφίας: Όλοι μας υπάρχουμε για όλους μας!

Για αυτόν τον λόγο

- η συλλογική λογική,
- η συλλογική συνείδηση και
- η συλλογική συνειδητοποίηση θα εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς της προσωπικής και κοινωνικής ζωής τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ζωής στον πλανήτη μας, την προσωπική ευτυχία και την ευτυχία της ανθρωπότητας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Πυλώνας Β΄

ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των ατόμων σε νέες γενιές που θα διαμορφώσουν και θα ζήσουν την προσωπική και κοινωνική ζωή τους σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εδραίωση της νέας παγκόσμιας τάξης θεμελιώνεται με μια διαρκή κινητοποίηση, η οποία αποκαλείται «εξέλιξη από το λίκνο ως τον τάφο».

Θα προσπαθήσω στο εξής να παρουσιάσω την «εξέλιξη από το λίκνο ως τον τάφο».

ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ολόκληρη η γη αποκτά γενικές συνθήκες που ανταποκρίνονται στις αλλαγές, στο νέο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σύστημα και στη νέα παγκόσμια τάξη.

Επιπλέον, θα ιδρυθούν παγκοσμίως παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κέντρα διαβίωσης που θα έχουν ως στόχο:

- να προβάλλουν τη φυσική διαμόρφωση της ζωής και τη φυσική διαβίωση,
- να αξιοποιήσουν τους φυσικούς θησαυρούς της γης με ουσιαστικό τρόπο,
- να απαλείψουν τα αίτια της μαζικής φυγής και των μαζικών μετακινήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για αυτό το επάγγελμα και να το επιθυμούν πραγματικά.

Κατά την εκπαίδευσή τους καλλιεργούνται σε όλους τους υποψηφίους οι ισχυρότερες ικανότητές τους, ώστε αυτοί να εξοπλιστούν με ποικίλες και σταθερές δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση για αντικείμενα και ηλικιακές ομάδες που τους ταιριάζουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΟΛΟΤΗΤΑΣ

Σε κάθε νήπιο θα μεταδίδονται, ήδη από το λίκνο, οι θεμελιώδεις αξίες της νέας φιλοσοφίας ζωής, όπως συμβαίνει με το μητρικό γάλα.

Στο σχολείο τα παιδιά θα μαθαίνουν να αφομοιώνουν εις βάθος και να ζουν στην πράξη τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας.

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ

Όλες οι φυσικές ικανότητες του παιδιού θα διερευνώνται, θα ανακαλύπτονται και θα ενισχύονται με τις βέλτιστες δεξιότητες όσο το δυνατόν πιο νωρίς.

Το παιδί θα αποκτά την ικανότητα να εφαρμόζει το σύνολο των δυνατοτήτων του στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή του.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

- Το παιδί θα ανατρέφεται και θα διαπαιδαγωγείται με προσοχή, επιμέλεια και ευαισθησία.
- Θα μάθει να ανακαλύπτει τον εαυτό του και τον εσωτερικό κόσμο του καθώς επίσης και να τον αγαπά και να τον εκτιμά.
- Το παιδί θα μάθει να σέβεται τους άλλους ανθρώπους καθώς και να τους εκτιμά και να τους προστατεύει σαν τον ίδιο τον εαυτό του.
- Θα μάθει να μεταφέρει τις προσωπικές «αξίες» του στο κοινωνικό επίπεδο.

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

- Οι νέοι θα προετοιμάζονται στοχευμένα τόσο για την ιδιωτική, όσο και για την κοινωνική ζωή σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας.
- Θα διαπαιδαγωγούνται και θα εκπαιδεύονται ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς προσωπικότητες με ικανότητες που έχουν καλλιεργηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
- Δεν θα εκπαιδεύονται ώστε να γίνουν ειδικοί για τα υπάρχοντα επαγγέλματα, αλλά ώστε να εξελιχθούν σε σταθερές προσωπικότητες με υψηλή συνείδηση ευθύνης.
- Θα αποκτούν την ικανότητα αφενός να ζουν την ζωή τους με επιτυχία και αίσθημα χαράς και αφετέρου να συνδράμουν εποικοδομητικά, δημιουργικά και ενεργά στην κοινωνική ζωή.

Οι οικουμενικοί θεμελιώδεις κανόνες διαβίωσης εννοούνται ως σύνταγμα του οικουμενικού κράτους. Καθώς θα πρέπει να διαμορφωθούν αρχικά από το ιδρυτικό κοινοβούλιο και να εγκριθούν από το οικουμενικό κοινοβούλιο λαϊκών εκπροσώπων δε θα ήθελα να δώσω προς το παρόν κανένα στοιχείο ως προς το περιεχόμενό τους.

ΜΕΡΟΣ IV

Ερώτημα 2ο : ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ;

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Για τη δημιουργία της νέας παγκόσμιας τάξης η ανθρωπότητα χρειάζεται ισχυρή, σταθερή και αξιόπιστη οργάνωση. Αυτήν θα την αποτελέσει το οικουμενικό κράτος.

Ερώτημα 3ο : ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

A) Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ήδη στην οργάνωση του οικουμενικού κράτους θα διαφαίνεται υποδειγματικά ότι η ανθρωπότητα, ακριβώς όπως και ένα υγιές ανθρώπινο σώμα, δεν ζει ενάντια στα ίδια του τα όργανα και κύτταρα, αλλά για το σύνολό τους. Ο συνδυασμός, επομένως, των αξιών και των αρχών της φιλοσοφίας της ενότητας-ολότητας ήδη διαφαίνεται υποδειγματικά εδώ. Όλοι υπάρχουν για όλους!

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η δημοκρατία θα αναδιαμορφωθεί και θα βελτιστοποιηθεί:

Ιδέες, σκέψεις και πράξεις που

- προκαλούν την καταστροφή της μητέρας φύσης,
- δυσχεραίνουν και θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή,
- θα μπορούσαν να προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

δε θα έχουν καμία θέση στη νέα θεώρηση της δημοκρατίας.

Όλες οι ιδέες, σκέψεις, τρόποι συμπεριφοράς και δραστηριότητες που

- συνάδουν με τη μητέρα φύση, με την ύπαρξη όλων των έμβιων όντων και κυρίως με την υγεία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου,
- γίνονται αποδεκτές από τη συλλογική ανθρώπινη λογική καθώς και τη συλλογική συνείδηση και διέπονται από την κοινή συνείδηση ευθύνης

συγκαταλέγονται στις απεριόριστες φυσικές δημοκρατικές ελευθερίες.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η αρχή της «διάκρισης των εξουσιών» παραχωρεί τη θέση της στην αρχή του «καταμερισμού της ευθύνης».

Λόγοι:

1. Λόγω της σταθερής συνειδητοποίησης της ευθύνης του καθενός ατόμου θα είναι περιττή η επιρροή, η κριτική ή ο οποιοσδήποτε έλεγχος έξωθεν.
2. Ο καθένας θα εκπληρώνει τα καθήκοντά του έναντι της κοινότητας με την ίδια υπευθυνότητα, με την οποία θα τα εκπλήρωνε στην προσωπική και κοινωνική ζωή του.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όλοι οι τομείς διαβίωσης στις εκλογικές επικράτειες επαναπροσδιορίζονται και επανακαθορίζονται.

Με τον όρο «τομείς διαβίωσης» εννοούνται οι τομείς, στους οποίους οι άνθρωποι κερδίζουν κατά κύριο λόγο τα προς το ζην π.χ. η γεωργία, η εργασία στα εργοστάσια, το εκπαιδευτικό σύστημα κλπ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο καθένας πληροί τις προϋποθέσεις για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, εφόσον μπορεί να αποδείξει την καταλληλότητά του να εκπροσωπήσει έναν τομέα διαβίωσης σε κοινοβούλιο.

Οι υποψήφιοι εκλέγονται από τους ψηφοφόρους απευθείας για μια επιτροπή, με σκοπό να εκπροσωπήσουν τον εκάστοτε τομέα ζωής στο αντίστοιχο κοινοβούλιο.

Με τον τρόπο αυτό διασαφηνίζεται σταδιακά ποιος εξέλεξε ποιον και για ποιον σκοπό καθώς και ποιος εξελέγη από ποιον και για ποια καθήκοντα.

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Με την αρχή της «ευέλικτης δυνατότητας ανανέωσης» των εκλεγέντων, με εναλλαγή ανά πάσα στιγμή μετά από ίδια πρωτοβουλία, διασφαλίζεται η συνεχής διατήρηση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας του οικουμενικού κράτους στο βέλτιστο επίπεδο.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Τα πολιτικά κόμματα χάνουν τον λόγο ύπαρξής τους για δύο σημαντικούς λόγους:

1. Κατά τη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής θεωρείται αυτονόητο ότι η συλλογική λογική, η συλλογική συνείδηση και η συλλογική συνειδητοποίηση αξιοποιούνται για κοινούς σκοπούς.
2. Οι υποψήφιοι δεν εκλέγονται επειδή ανήκουν σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια οργάνωση, αλλά λόγω των ικανοτήτων τους.

B) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο λαός για τον λαό

Ο θεσμός παροχής υπηρεσιών «Ο λαός για τον λαό» θα προκύπτει από τον λαό, με τον λαό και για τον λαό και θα υπηρετεί ατελώς όλους τους ανθρώπους.

Στα κέντρα ενημέρωσης του λαού οι πολίτες θα παίρνουν γρήγορες, αξιόπιστες και κατανοητές απαντήσεις στα απλά ερωτήματά τους όπως «Τι;» και «Πού;».

Στα κέντρα εξυπηρέτησης του λαού οι πολίτες θα παίρνουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες από ειδικούς σχετικά με τα σχέδιά τους όπως π.χ. «Πώς θα χτίσω σπίτι;».

Στα κέντρα υποστήριξης του λαού το ειδικευμένο προσωπικό θα στηρίζει τους πολίτες στα προβλήματά τους. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος θελήσει να χτίσει σπίτι, θα βρίσκει στήριξη από το σχεδιασμό και τον υπολογισμό των εξόδων ως το σχεδιασμό κήπου.

Σε αυτά τα κέντρα παροχής υπηρεσιών θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, παράλληλα με το ειδικευμένο προσωπικό, φιλόσοφοι, καθοδηγητές και διαμεσολαβητές.

Οι φιλόσοφοι θα στηρίζουν το προσωπικό σε όλα τα κέντρα παροχής υπηρεσιών και τις διοικητικές ενότητες, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται με άξονα τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας.

Οι καθοδηγητές θα φροντίζουν ώστε στα κέντρα εξυπηρέτησης και στα κέντρα στήριξης του λαού η παροχή υπηρεσιών να συνάδει με τους «κανόνες» των κοινοβουλίων.

Οι διαμεσολαβητές θα δραστηριοποιούνται μόνον στα κέντρα στήριξης του λαού και θα οδηγούν σε συμφωνία μέρη που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σε κοινά θέματα.

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι οργανωτικές δομές του οικουμενικού κράτους θα έχουν την εξής μορφή:

1. Τοπικές διοικητικές ενότητες

(όπως οι σημερινές διοικήσεις δήμων και κοινοτήτων)

2. Περιφερειακές ενότητες

(όπως τα ομόσπονδα κρατίδια στη Γερμανία ή σε χώρες με κεντρική κυβέρνηση όπως η Γαλλία)

3. Ηπειρωτικές διοικητικές ενότητες

4. Οικουμενικό κοινοβούλιο εθνικών αντιπροσώπων

Οι διοικητικές ενότητες θα ασχολούνται με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

ΜΕΡΟΣ V

Ερώτημα 4ο : ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

A) ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

Το πρώτο βήμα θα είναι η εφαρμογή άμεσων μέτρων από το οικουμενικό κράτος.

Άμεσο μέτρο 1:

Διακοπή ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ! Αποτροπή ΤΟΥ ΠΙΚΡΟΥ ΤΕΛΟΥΣ!

Συγκεκριμένα:

- Διακοπή της καταστροφής της φύσης.
- Διάλυση όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καταστροφή όλων των όπλων και λήξη όλων των πολέμων.
- Σιτισμός όλων, όσοι πεινούν.
- Παροχή κατοικίας σε όλους τους αστέγους.
- Τερματισμός του ανθρώπινου εμπορίου και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Άμεσο μέτρο 2:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Όλες οι υποδομές όλων των τομέων διαβίωσης σε ολόκληρο τον κόσμο θα αναδιαμορφωθούν σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της φιλοσοφίας της ενότητας-ολότητας.

Άμεσο μέτρο 3:

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ

Για να επιτευχθεί η διασφάλιση της ζωής επάνω στη γη το οικουμενικό κράτος σε συνεργασία με τους πολίτες του

1. θα τερματίσει οριστικά την καταστροφή της μητέρας φύσης και
2. θα εξαλείψει τις αιτίες της φτώχειας και τις συνέπειές τους με ένα «ελάχιστο βιοτικό επίπεδο».

B) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ως δεύτερο βήμα το οικουμενικό κράτος θα ξεκινήσει τη δημιουργία της νέας παγκόσμιας τάξης σε συνεργασία με τους πολίτες του.

Όλοι οι τομείς διαβίωσης σε ολόκληρο τον κόσμο θα περιγραφούν και θα διαμορφωθούν εκ νέου υπό το φως τριών αξόνων:

- της φιλοσοφίας της ενότητας-ολότητας
- του νέου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού συστήματος
- των οικουμενικών θεμελιωδών κανόνων διαβίωσης

Η μεταβατική περίοδος από το παλαιό προς το νέο σύστημα θα χαρακτηρίζεται ιδίως από:

1. Σεβασμό, ενσυναίσθηση και κατανόηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τις υπάρχουσες αξίες, αφενός
2. Αποφασιστικότητα κατά την εδραίωση της νέας παγκόσμιας τάξης, αφετέρου.

ΕΠΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ορισμένα παραδείγματα:

ΕΠΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το σύστημα δικαίου επαναδιαμορφώνεται για τους εξής λόγους:

1. Το ασυμβίβαστο της εθνικής νομοθεσίας με την οικουμενική λογική και το ανέφικτο της εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας αποδείχθηκε ότι είναι πραγματικότητα.
2. Κανένας, ούτε άτομο, ούτε η κοινωνία, δε θα κατέχει προνόμια.
3. Το νέο σύστημα δε θα παράγει χρέη και δράστες.
4. Τα αίτια της αδικίας θα εξαλειφθούν αυτόματα.
5. Η πιθανότητα να αδικηθεί και η ανάγκη υπεράσπισης θα εξαλειφθούν αυτόματα.
6. Η νέα κοσμοθεωρία θα ενέχει μονίμως ως επίτευγμα της ανθρωπότητας το οικουμενικό δίκαιο.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΙ ΝΟΜΩΝ

Η συμβίωση στον νέο κόσμο θα ρυθμίζεται από ΚΑΝΟΝΕΣ και όχι από νόμους!

Τα κοινοβούλια δε θα ψηφίζουν νόμους, κατά την ενδεχόμενη παράβαση των οποίων εφαρμόζονται με τη σειρά τους άλλοι ποινικοί νόμοι.

Τα κοινοβούλια θα αναπτύξουν «θεμελιώδεις κανόνες» που προκύπτουν από τις φυσικές ανθρώπινες ανάγκες και θα τηρούνται από τα άτομα, την κοινωνία και το κράτος.

Οι κανόνες ζωτικής λειτουργίας

- Θα διατηρούνται σε όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμητικό επίπεδο
- Θα διατυπώνονται σε απλές προτάσεις, πάντοτε έχοντας ως υποκείμενο το «εγώ».
- Θα διατίθενται τόσο στην παγκόσμια όσο και στη μητρική γλώσσα όλων των πολιτών, ώστε να τους αφομοιώσουν.

Εφόσον τίθεται θέμα τήρησης κανόνων για κάποια προγραμματισμένη δραστηριότητα, π.χ. την οικοδόμηση ενός κτηρίου, θα μπορούν να βρίσκουν αυτούς τους κανόνες στο «ο λαός για τον λαό».

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε περιπτώσεις αναποφασιστικότητας θα παρεμβαίνουν οι καθοδηγητές και οι διαμεσολαβητές που θα δραστηριοποιούνται στα κέντρα υποστήριξης του λαού.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Οι λόγοι ύπαρξης των ενόπλων δυνάμεων θα εξαλειφθούν αυτομάτως, καθώς δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη χρήσης τους, όπως π.χ.

- η κατάκτηση εδαφών, πόρων και αξιών που ανήκουν σε άλλους,
- η άμυνα μιας χώρας ή ενός λαού έναντι των επιθέσεων από άλλους κλπ.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ανάγκη ύπαρξης της αστυνομίας θα πάψει πλέον να υφίσταται, καθώς με την κατάργηση του δικαστικού συστήματος και με την ίδρυση του κέντρου «Ο λαός για τον λαό» θα καταστούν περιττά τα μέχρι πρότινος υποστηρικτικά, προστατευτικά και ελεγκτικά καθήκοντα της αστυνομίας.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθώς τα αίτια που οδηγούν το άτομο και την κοινωνία στην «παραφροσύνη» δεν θα υφίστανται, η συλλογή μυστικών πληροφοριών για τρίτους θα είναι ανούσια.

Επομένως θα καταργηθούν και οι μυστικές υπηρεσίες.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Στη βάση της αντίληψης

- ότι ο τεχνητός διαχωρισμός της μητέρας φύσης είναι ανούσιος και
- ότι όλα τα έμβια όντα ανήκουν στη γη και όχι αντιστρόφως,

θα καταργηθούν τα σύνορα μεταξύ των χωρών.

ΜΕΡΟΣ VI

Ερώτημα 5^ο : ΠΩΣ ΘΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

- Μόλις οι άνθρωποι διαπιστώσουν ότι το υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί και ότι είναι απαραίτητη η λήψη άμεσων ενεργειών, θα σχηματίσουν παντού ομάδες πρωτοβουλίας.
Σε αυτές τις ομάδες πρωτοβουλίας οι άνθρωποι θα αφομοιώνουν τη φιλοσοφία της ενότητας-ολότητας εις βάθος.
 - Θα υιοθετήσουν τη διακήρυξη μου «Νέα παγκόσμια τάξη», θα ενημερώνονται αμοιβαία και θα συζητούν σχετικά με αυτήν.
 - Οι ομάδες πρωτοβουλίας θα οργανωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διασυνδεθούν μεταξύ τους.
 - Θα ξεκινήσουν μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης με το να ενημερώνουν τους ανθρώπους
 - σχετικά με της παραφροσύνης και τις διαστάσεις των κινδύνων και
 - σχετικά με τη διακήρυξη «Νέα παγκόσμια τάξη».
 - Μόλις η εκστρατεία ενημέρωσης επιτύχει τον στόχο της, οι ομάδες πρωτοβουλίας θα απευθύνουν έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα να σχηματίσει ιδρυτικό κοινοβούλιο για το οικουμενικό κράτος.

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

- Έπειτα από την έκκληση των ομάδων πρωτοβουλίας θα διεξαχθούν στα εθνικά κράτη εκλογές εκπροσώπων για το ιδρυτικό κοινοβούλιο.
- Το ιδρυτικό κοινοβούλιο
 - θα αναλάβει υπηρεσία σε ένα κατάλληλο μέρος του κόσμου,
 - θα αναπτύσσει τους οικουμενικούς θεμελιώδεις κανόνες διαβίωσης,
 - θα διεξάγει παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με τους οικουμενικούς θεμελιώδεις κανόνες διαβίωσης και
 - θα διεξάγει, εν συνεχεία, δημοσκόπηση των πολιτών σχετικά με το θέμα αυτό.

Το ιδρυτικό κοινοβούλιο θα καλέσει τα κράτη του κόσμου να ιδρύσουν το οικουμενικό κοινοβούλιο λαϊκών εκπροσώπων, όταν διαπιστωθεί ότι η εκστρατεία ενημέρωσης και η δημοσκόπηση των πολιτών πέτυχαν τον στόχο τους.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΛΑΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Έπειτα από πρόσκληση του ιδρυτικού κοινοβουλίου οι άνθρωποι θα εκλέξουν στις χώρες τους εκπροσώπους για το οικουμενικό κοινοβούλιο λαϊκών εκπροσώπων.
- Το οικουμενικό κοινοβούλιο λαϊκών εκπροσώπων
 - θα αναλάβει υπηρεσία,
 - θα ψηφίσει τους οικουμενικούς θεμελιώδεις κανόνες διαβίωσης και
 - θα εκλέξει τον πρόεδρο του οικουμενικού κράτους.
- Εν συνεχεία ο παγκόσμιος πληθυσμός θα γιορτάσει την ίδρυση του οικουμενικού κράτους.

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας παρουσίασα με συντομία τις ανησυχίες μου σχετικά τη μοναδική ζωή στον πλανήτη μας και την πρότασή μου για την επίλυση του προβλήματος της ανθρωπότητας.

Ελπίζω να κατανοήσατε την επείγουσα ανάγκη για δράση και την εφαρμοσιμότητα της διακήρυξής μου και να εκπληρωθεί ο βαθύς πόθος μου.

Η κατάσταση είναι σοβαρή!

Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο!

Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι.

Είναι ώρα να πάρουμε την ιστορική απόφαση!

Είναι ώρα να ξεκινήσουμε!

Είναι ώρα να ενωθούμε!

Ας τερματίσουμε την παραφροσύνη, ας λήξουμε τον μεγάλο κίνδυνο, ας αποτρέψουμε το πικρό τέλος!

Κατά κύριο λόγο χρειάζονται όσοι αγαπούν τον εαυτό τους, όσοι αγαπούν τα τριαντάφυλλα, τα γαρίφαλα, τις τουλίπες, όσοι αγαπούν τις γάτες, τους σκύλους και τα περιστέρια!

Κατά κύριο λόγο χρειάζονται εκείνοι που σέβονται και εκτιμούν τη μητέρα φύση, τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα!

Και εγώ ο ίδιος νιώθω την υποχρέωση να χρησιμοποιήσω όλες τις ικανότητες και τις δυνάμεις μου σε αυτήν την επείγουσα πορεία!

Εύχομαι σε όλους μας καλή επιτυχία!

Σας ευχαριστώ θερμά!

Ο ήλιος θα ανήκει σε όλους μας!

Καλή αντάμωση!